

**για το Ιράκ : η βία και η καταστροφή στο Ιράκ αποτελούν προσβολή προς τον Θεό και την ανθρωπότητα**

---

"Είμαστε εμβρόντητοι και έντρομοι από τις ειδήσεις που έρχονται από το **Ιράκ**. Χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ τους πολλοί **Χριστιανοί**, απομακρύνθηκαν βίαια από τα σπίτια τους, παιδιά πεθαίνουν από πείνα και δίψα, γυναίκες πέφτουν θύματα απαγωγής, άνθρωποι σφαγιάζονται, βία κάθε είδους, καταστροφή παντού... Όλα αυτά προσβάλλουν βαθιά τον Θεό και προσβάλλουν βαθιά την ανθρωπότητα", είπε ο αργεντίνος Πάπας.

**για τις συγκρούσεις στη λωρίδα της Γάζας: Παρακαλώ σταματήστε**

---

Ο ποντίφικας είπε χαρακτηριστικά: «**Παρακαλώ σταματήστε, σας το ζητώ από την καρδιά μου, ήρθε η ώρα να σταματήσετε. Σταματήστε, παρακαλώ!**».

Ο αργεντινός ποντίφικας είπε ακόμα «**Αδελφοί και αδελφές, ποτέ πόλεμο, ποτέ πόλεμο! Πάνω απ' όλα σκέφτομαι τα παιδιά που στερούνται την ελπίδα για μία ζωή που αξίζει να ζήσεις, για ένα μέλλον.** Νεκρά παιδιά, τραυματισμένα παιδιά, ακρωτηριασμένα παιδιά, ορφανά παιδιά, παιδιά των οποίων τα παιχνίδια είναι ό,τι απέμεινε από τον πόλεμο, παιδιά που δεν μπορούν πια να χαμογελάσουν».

**Παράλληλα, έκανε έκκληση για ειρήνη στη Γάζα, στο Ιράκ και στην Ουκρανία.**

**για τους παράνομους μετανάστες στη Λαπεντούζα**

---

Στο δράμα των μεταναστών και των οικογενειών τους συμπαραστάθηκε με μήνυμά του ο Πάπας Φραγκίσκος προς τον επίσκοπο της νήσου Λαμπεντούζα στη νότια Ιταλία.

«Ένα χρόνο μετά, το πρόβλημα της μετανάστευσης επιδεινώνεται και άλλες τραγωδίες έχουν δυστυχώς συμβεί και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς», έγραψε ο πάπας σε αυτό το μήνυμα, ένα χρόνο μετά την επίσκεψή του στο νησί.

«**Η καρδιά μας ματώνει για το θάνατο των αδελφών μας που αντιμετωπίζουν εξαντλητικές διαδρομές για να ξεφύγουν από τις τραγωδίες, τη φτώχεια, τους πολέμους, τις συγκρούσεις, που συχνά συνδέονται με τις διεθνείς πολιτικές**», πρόσθεσε ο πάπας. Ο Φραγκίσκος ζήτησε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης «**όχι με τη λογική της αδιαφορίας, αλλά με τη λογική της φιλοξενίας και της ανταλλαγής για την προστασία και την προώθηση της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου**».

**Οι Μεσογειακές Κάριτας κάνουν έκκληση για ασφαλείς και ανοικτούς διαύλους νόμιμης εισόδου στην ΕΕ (Δήλωση, Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, 20 Ιουνίου 2014)**

---

Η ανθρωπιστική οργάνωση της καθολικής εκκλησίας Κάριτας, η οποία έχει παραρτήματα σε όλες τις χώρες, και στη χώρα μας, σε πρόσφατη συνάντηση των μεσογειακών παραρτημάτων της προτείνει στην ΕΕ, στις χώρες διέλευσης, και στις χώρες καταγωγής:

- Καθιέρωση **ανθρωπιστικής βίζας που να είναι προσιτή και εύκολα προσβάσιμη** μέσω των πρεσβειών των χωρών προέλευσης και διέλευσης.
- **Διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων και των μεταναστών**, ώστε να ξανασμίξουν με τις οικογένειές τους σε χώρες της ΕΕ.
- **Επέκταση των ανθρωπιστικών προγραμμάτων βοήθειας.**

•κίνητρα επανεγκατάστασης στις χώρες προέλευσης.

•Να ενεργοποιήσουν και να διευκολύνουν τις ασφαλείς και νόμιμες διόδους για είσοδο στην ΕΕ,

•Να μην περιορίζουν την ελευθερία των μετακινήσεων και να συμμορφωθούν με το δικαίωμα κάποιου να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, δίνοντάς του για παράδειγμα γρήγορη πρόσβαση σε ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα ταυτοποίησης.

Η Κάριτας εκτίμησε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ψήφισμα το οποίο υπογραμμίζει ότι «η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ορισμένα εργαλεία, όπως είναι ο Κώδικας Θεωρήσεων και ο Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν, που καθιστούν δυνατό να χορηγηθεί ανθρωπιστική βίζα» και ότι «η νόμιμη είσοδος στην ΕΕ είναι προτιμότερη από μια πιο επικίνδυνη παράνομη είσοδο, πράγμα που θα μπορούσε να συνεπάγεται τον κίνδυνο διακίνησης ανθρώπων και την απώλεια των ανθρώπινων ζωών».

**για την ανεργία: Θα ήθελα να έχουν όλοι μια αξιοπρεπή δουλειά**

---

«Θα ήθελα να δω όλους με μια αξιοπρεπή δουλειά! Είναι κάτι το θεμελιώδες, ακριβώς, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», έγραψε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος στο λογαριασμό του στο Twitter.

«Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Φραγκίσκος χρησιμοποιεί το επίθετο αξιοπρεπής για να χαρακτηρίσει την εργασία, σε μια κοινωνική και οικονομική κατάσταση κατά την οποία τα συνδικαλιστικά δικαιώματα αμφισβητούνται όλο και συχνότερα», σχολίασε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia.

Στους δεκαπέντε μήνες της μέχρι τώρα θητείας του, ο πάπας Φραγκίσκος, ή κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Βεργκόλιο, συνάντησε δεκάδες αντιπροσωπείες απολυμένων εργαζομένων, εκφράζοντας τους την αλληλεγγύη του και επαναλαμβάνοντας ότι το κέρδος δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται ποτέ, πιο σημαντικό από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και αξίες.

**για τη φτώχεια: λένε πως είμαι κομμουνιστής, αλλά η φτώχεια είναι η σημαία του Ευαγγελίου**

---

«Λένε ότι είμαι κομμουνιστής, αλλά η φτώχεια, χωρίς κανενός είδους ιδεολογία, είναι η σημαία του Ευαγγελίου», είναι το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο πάπας Φραγκίσκος σε πέντε νέους από το Βέλγιο, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν στο Βατικανό.

«Οι φτωχοί αποτελούν το κεντρικό σημείο του λόγου που κηρύττει ο Χριστός, φτάνει να τον διαβάσουμε», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

**για τις αγορές: Δεν μπορούμε να ανεχθούμε οι χρηματαγορές να καθορίζουν την τύχη των λαών**

---

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ακόμη για πολύ καιρό οι χρηματαγορές να καθορίζουν την τύχη των λαών, αντί να υπηρετούν τις ανάγκες τους», τόνισε ο πάπας, μιλώντας σε καθολικό συνέδριο αφιερωμένο στην ειρήνη και την δικαιοσύνη.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε να ευημερούν μόνο λιγостоί άνθρωποι, χάρη στη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία, ενώ οι περισσότεροι υποφέρουν από τις αρνητικές της συνέπειες», πρόσθεσε ο πάπας.

Ο ποντίφικας θέλησε να καταδικάσει για μια ακόμη φορά την διαφθορά και ειδικότερα «τους διεφθαρμένους στο χώρο της οικονομίας, της πολιτικής και της Εκκλησίας», προσθέτοντας ότι «τις συνέπειες τις πληρώνουν οι φτωχοί».

«Όλοι μπορεί να μπούμε σε αυτό τον πειρασμό, η διαφθορά είναι αμαρτία η οποία

παραμονεύει συνεχώς», είπε, χαρακτηριστικά ο Φραγκίσκος.

### **Φραγκίσκος, Βαρθολομαίος, Πέρες και Αμπάς στο Βατικανό: κοινή επίκληση για την ειρήνη (9 Ιουνίου 2014)**

---

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες, ο πρόεδρος της παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, συμμετείχαν σε τελετή επίκλησης της ειρήνης στην Μέση Ανατολή, στο Βατικανό.

«Θα ζητήσουμε από τον Κύριο να εισακούσει την προσευχή μας και θα προσπαθήσουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ασία, **με την βοήθεια του Θεού μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα**», δηλώνει, επίσης, ο **Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας** στην «Λα Ρεπούμπλικα».

«**Για να επιτευχθεί η ειρήνη χρειάζεται πολύ περισσότερο θάρρος από ό,τι για να γίνει πόλεμος**. Είμαστε εδώ για να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της βίας και του μίσους με μια μόνον λέξη: αδελφέ μου», τόνισε ο **ποντίφικας**.

«**Έζησα τον πόλεμο, γνώρισα την ειρήνη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους τόσους ανθρώπους, τους φίλους, τα παιδιά που πλήρωσαν το τίμημα του πολέμου**. Στην ζωή μου δεν θα σταματήσω, κάθε μέρα, να στηρίζω την ειρήνη», πρόσθεσε ο **Πέρες**.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε από τον Κύριο να δωρίσει ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στον λαό του. «**Η συμφιλίωση και η ειρήνη, Κύριε και Θεέ, είναι ο στόχος μας. Σταθεροποίησε τα βήματά μας και στέψε με επιτυχία τις προσπάθειές μας**», ανέφερε ο **Αμπάς**.

Οι δυο θρησκευτικοί ηγέτες καθώς και οι πρόεδροι Πέρες και Αμπάς φύτεψαν μαζί, σε μια πράξη με ισχυρό συμβολισμό, ένα δέντρο ελιάς στους κήπους του Βατικανού.

### **Κοινή διακήρυξη Οικουμενικού Πατριάρχη - Πάπα Φραγκίσκου από τους Αγίους Τόπους (25/5/14)**

---

Στα πλαίσια του **εκκλησιαστικού διαλόγου** και με στόχο αυτός να οδηγήσει στην **εκκλησιαστική ενότητα** συναντήθηκε ο Βαρθολομαίος με τον Φραγκίσκο στους Αγίους Τόπους.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, αναφερόμενος στη σεμνή τελετή στον Πανάγιο Τάφο, τόνισε ότι «**μας καλεί (ο Τάφος αυτός) να αποβάλουμε έναν ακόμη φόβο, τον πλέον διαδεδομένο στον σύγχρονο κόσμο, τον φόβο του άλλου, του διαφορετικού, του αλλόπιστου, του αλλόθρησκου, του ετερόδοξου**».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καυτηρίασε το γεγονός ότι οι διακρίσεις διαπερνούν πολλές φορές ακόμη και τον θρησκευτικό βίο των ανθρώπων και σημείωσε ότι **ο θρησκευτικός φανατισμός απειλεί την ειρήνη σε πολλές περιοχές της γης**.

### **προστασία περιβάλλοντος**

*Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι το μέλλον της ανθρώπινης οικογένειας εξαρτάται επίσης από το πώς θα διασφαλιστεί - τόσο με σύνεση και συμπόνια, όσο με δικαιοσύνη και αμεροληψία - το δώρο της δημιουργίας που ο Δημιουργός έχει εμπιστευθεί σ' εμάς.*

*Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουμε με μετάνοια την **λανθασμένη κακομεταχείριση του πλανήτη μας**,*

**η οποία ισοδυναμεί με αμαρτία στα μάτια του Θεού. Επιβεβαιώνουμε την ευθύνη και την υποχρέωσή μας να υιοθετήσουμε μια αίσθηση ταπεινότητας και μετριοπάθειας, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται την ανάγκη να σεβαστούν τη δημιουργία και να την προστατέψουν με προσοχή.**

**Μαζί, δηλώνουμε τη δέσμευσή μας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαχείριση της δημιουργίας. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης να εξετάσουν τρόπους για να ζούμε λιγότερο σπάταλα και πιο λιτά, εκδηλώνοντας λιγότερη απληστία και περισσότερη γενναιοδωρία για την προστασία του κόσμου του Θεού και το όφελος του λαού Του.**

---