

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να σωθεί η χώρα.

Είμαστε εδώ γιατί το μέλλον δεν μπορεί να είναι ούτε η άκρα Δεξιά ούτε η άκρα αριστερά.

Είμαστε εδώ γιατί κάποιος πρέπει να συγκρουσθούν με τον λαϊκισμό, το σαράκι του ελληνισμού.

Είμαστε εδώ για να επιβάλλουμε αλλαγές προς όφελος των πολλών.

Είμαστε εδώ για να περιορίσουμε τη δράση των άνομων συμφερόντων, των συντεχνιών και των κομματικών στρατών.

Να γίνω όμως συγκεκριμένος.

Δύο χρόνια αυτή η χώρα ήταν στα χέρια του Μπαλτάκου.

Πανίσχυρος Γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου ήταν ένας ακροδεξιός. Τον ανέχθηκαν τα κόμματα της συγκυβέρνησης γιατί πάνω από όλα αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να σώσουν τα δικά τους παιδιά, να σώσουν το σύστημα και τα συμφέροντα τους.

Η εφευρετικότητά τους εξαντλήθηκε στην ...εφεύρεση του 4-2-1

Ο κ. Βενιζέλος διορίζει έναν πρώην σε χρυσοφόρα θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα και ο κ. Σαμαράς διορίζει έναν πρώην στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Οι διευκολύνσεις προς ημετέρους, τα ρουσφέτια και η προάσπιση του κομματικού συστήματος ήταν η προτεραιότητα για τους αρχηγούς των παλιών κομμάτων εξουσίας.

Και από την άλλη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμβουλοί του και σκιώδεις υπουργοί είναι άνθρωποι που υπερηφανεύονται ότι δεν έχουν δουλέψει ποτέ.

Άνθρωποι που παίρνουν ιδέες μόνο από αραχνιασμένα βιβλία και όχι από την πραγματική ζωή.

Για αρκετούς στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οι λύσεις βρίσκονται έξω από την Ευρώπη. Σύμμαχοί τους είναι οι ακραίοι που θέλουν επιστροφή στη δραχμή.

Θα τους έχετε ακούσει και εσείς να λένε «να ζήσουμε φτωχοί αλλά περήφανοι».

Μνημονεύουν τον Τσάβες και στην Ελλάδα ονειρεύονται συμμαχίες με τον Καμμένο και τον Χαϊκάλη.

Ο εκπρόσωπος τους θεωρεί τους Ανεξάρτητους Έλληνες συνεπείς συμμαχικές δυνάμεις.

Και ο Χαϊκάλης έκανε το καθήκον του, θα σου πει ο κ. Τσίπρας.

Το καθήκον είναι να τζογάρει στο χρηματιστήριο με 10% μηνιαίο κέρδος και να παζαρεύει το στεγαστικό του...

Ήταν προφανώς ένα θλιβερό κλείσιμο του ματιού του Αλέξη Τσίπρα σε όλο το παλιό σύστημα που έχει βρει καταφύγιο στην Κουμουνδούρου. Σύμβουλοι του Άκη, Υπουργοί του Μνημονίου, συνδικαλιστές που επιχορηγούνται με εκατοντάδες χιλιάδες, ένα συνονθύλευμα εξουσιομανών που βρήκαν μια ζεστή αγκαλιά και προσδοκούν μια δεύτερη πολιτική καριέρα. Τρυπώσαμε, σωθήκαμε και άσε την κοινωνία να βουλιάζει.

Και για να μην νομίσετε πως υπερβάλλω, δείτε τι έγινε πριν κλείσει η Βουλή.

Ενενήντα τροπολογίες φωτογραφικού περιεχομένου.

Και επαναπρόσληψη, με τις ψήφους και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ των 300 αρεστών σε μια μόνο υπηρεσία παρότι ο Ρακιντζής επέμενε ότι είχαν προσληφθεί παρανόμως από το παράθυρο. Μια προσβολή απέναντι στους

άνεργους που παραμένουν άνεργοι γιατί δεν έχουν φίλους στις αυλές των κομμάτων.

Τι θέλουμε λοιπόν εμείς.

Τι θέλει το Ποτάμι, ανάμεσα στο λάθος της Δεξιάς και στο λάθος της Αριστεράς. Εμείς είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε το ατύχημα.

Να επιβάλλουμε τη λογική και τη σύνεση. Να εγγυηθούμε προοδευτικές λύσεις. Δικαιοσύνη – Εργασία – Παιδεία.

Οι βιαστικοί δεν το έχουν ίσως προσέξει.

Το Ποτάμι από την ίδρυση του όρισε αυτές τις 3 προτεραιότητες.

Δικαιοσύνη – Εργασία – Παιδεία.

Για να σας το πω και αλλιώς

Ισονομία – όχι στα προνόμια των πολιτικών και των ισχυρών – κοινωνική δικαιοσύνη – φορολογική δικαιοσύνη – δικαιοσύνη των γενεών - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Δουλειές και όχι δανεικά. Δουλειές και όχι συσσίτια – και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια παρατήρηση. Ακούω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα παράθυρα να υπόσχονται περισσότερα και καλύτερα συσσίτια. Τι ξέρουν και δεν μας λένε; Αυτά είναι δουλειά της εκκλησίας και των ΜΚΟ – τα κόμματα εξουσίας πρέπει να μεριμνούν για δουλειές, για ανάπτυξη για ΕΡΓΑΣΙΑ.

Και τέλος Παιδεία. Ανοιχτά πανεπιστήμια – όχι στα χέρια μειοψηφιών – όχι με έδρες που κληρονομούνται – όχι διαλυμένα υποκαταστήματα κομμάτων.

Αυτόνομες σχολικές μονάδες που αξιολογούνται από την κοινωνία. Έρευνα – καινοτομία – αμφισβήτηση – μάθηση. ΠΑΙΔΕΙΑ.

Εδώ ίσως είναι απαραίτητο να μιλήσω και για τις δικές μας ευθύνες.

Όπως ίσως ξέρετε έχω γεννηθεί σε ένα χωριό της Κρήτης. Τις μέρες των Χριστουγέννων 2 κοπέλες 19 χρονών και ένα αγόρι 18 έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο μετά από ένα ξενύχτι.

Είμαστε η χώρα με τα περισσότερα νεανικά τροχαία ατυχήματα, με τα περισσότερα ανάπηρα παιδιά, με τις περισσότερες, ξανά, εκτρώσεις, με τις περισσότερες καισαρικές, με τις περισσότερες ανεξέλεγκτες χωματαρές.

Οι θάλασσες μας απειλούνται από τα πλαστικά και υπάρχουν νησιά ακόμη και σήμερα που τα σκουπίδια τους τα πετάνε στην θάλασσα. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα ηγετών. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες, πρέπει να συνωμοτήσουμε και να επαναφέρουμε το καλό στη ζωή μας.

Να τελειώνουμε με το παλιό πολιτικό σύστημα αλλά να τελειώνουμε με τα χημικά πρόσθετα που έχουν επικαθίσει στον πολιτισμό μας.

Ο Φλεβάρης όμως είναι κοντά και πρέπει να μιλήσουμε για τα σημαντικά επίκαιρα.

Εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης με ανθρώπους που ξέρουν τα θέματα, λογικούς που θα ξέρουν να χτίζουν συμμαχίες χωρίς μανιχαϊσμούς. Για να γυρίσει ρότα το ευρωπαϊκό καράβι, δεν αρκούν οι φωνές και οι καταγγελίες, χρειάζονται συμμαχίες – κοινότητες συμφερόντων και στόχων, χρειάζεται να καλλιεργήσεις το έδαφος, να ενισχύσεις την διπλωματία της διάνοησης, να βάζεις προτεραιότητες και να έχεις σχέδιο. Με λύπη μου βλέπω ότι φερόμενος ως υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να αποκαλεί τον Ματέο Ρέντσι εχθρό του λαού και όργανο των καπιταλιστών. Ναι, αυτό λένε ακόμα και σήμερα για τον κεντροαριστερό πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Απωθούν τον Ρέντσι τον μόνο ίσως σύμμαχο μας αυτή τη στιγμή στο μέτωπο κόντρα στις πολιτικές του Βερολίνου. Εμείς θέλουμε την συμμαχία με τον Ρέντσι και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, δεν αναζητούμε τους μιτασιόν Τσε Γκεβέρα για να βγάλουμε τα νεανικά μας απωθημένα.

Στόχος μας είναι να είμαστε παρόντες - πρωτεργάτες και όχι ουραγοί – επαίτες, την στιγμή που θα αποφασίζονται οι νέες προοδευτικές αρχιτεκτονικές της Ευρώπης. Το πακέτο Γιούνκερ είναι η νέα πηγή χρηματοδότησης και ίσως μια ένδειξη ότι η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα (και όχι μόνο η Ελλάδα) χρειάζεται μεγάλες κινήσεις επεκτατικής οικονομικής πολιτικής. Σημαντικά είναι και τα ποσά του νέου ΕΣΠΑ που ξεκινά τυπικά φέτος. Η Ελλάδα μπορεί να προσβλέπει μέχρι το 2020 σε ποσά της τάξης των 20 δις. Αρκεί να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με περιφερειακές προτάσεις έξυπνης εξειδίκευσης. Αυτά βέβαια είναι ψηλά γράμματα για τους πολιτικάντηδες και τους γραφειοκράτες και αν δεν δράσουμε φοβάμαι ότι απλώς θα βλέπουμε τα κονδύλια να περνάνε και να σπαταλιούνται.

Επίσης πρέπει να πετύχουμε την ενεργότερη ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην ανοικοδόμηση της οικονομίας μας. Θα πρέπει βέβαια τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας να δεκαπλασιαστούν αν όντως θέλει να γίνει ένας πυλώνας ανάπτυξης που θα τραβήξει τις χώρες από τα απόνερα της χρηματοοικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων λιτότητας. Χρέος.

Η διευθέτηση του χρέους με μεγάλη χρονική παράταση των λήξεων, μείωση των επιτοκίων, διευθέτηση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων του ΔΝΤ, πρέπει να περιλαμβάνει μια ικανή περίοδο απαλλαγής από την εξυπηρέτησή του. Μόνο τότε η οικονομία και η κοινωνία θα αποκτήσουν τη δυνατότητα και τους πόρους να ανασυνταχθούν. Το πρόβλημα του χρέους όμως δεν είναι μόνο ελληνικό και εδώ απαιτούνται γενναίες αποφάσεις για να «αποσυρθεί» ένα μεγάλο μέρος του χρέους και να επανεκκινηθεί η Ευρώπη με λιγότερα βαρίδια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει επιτέλους να πει με απόλυτη ειλικρίνεια τι στάση θα κρατήσει στην διαπραγμάτευση με την Ευρώπη.

Εμείς δεν θα διευκολύνουμε πολιτικές σύγκρουσης με την Ευρώπη για να κάνουν κάποιοι τα εφέ τους στα τηλεοπτικά παράθυρα. Το ευρώ για μας είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν θα το εγκαταλείψουμε για να κερδοσκοπήσουν οι πλιατσικολόγοι που έχουν βγάλει τα χρήματα τους στο εξωτερικό.

Ας έρθουμε όμως ξανά στο εσωτερικό.

Το Ποτάμι θέτει τη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση ως πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής του καθώς οι αλλαγές εκεί θα επηρεάσουν καταλυτικά όλους τους άλλους τομείς και ιδιαίτερα την οικονομία και τις επενδύσεις.

Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες αλλαγών.

- Η βελτίωση της ποιότητας νόμων και κανόνων
- Κυβερνητικός σχεδιασμός και συντονισμός
- και σωστή χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου

Τα κόμματα να πάψουν να αντιμετωπίζουν το κράτος ως λάφυρο. Όσοι ασκούν εξουσία σε γενικές γραμματείες, σε δημόσιους οργανισμούς, σε προεδρεία, δεν

μπορούν να κατέβουν υποψήφιοι σε εκλογές αν δεν περάσουν 4 χρόνια από τη λήξη της θητείας τους.

Όχι προνόμια στους πολιτικούς, φορολογικά και ασφαλιστικά και να αρχίσουμε και από μερικά εύκολα και απλά. Όχι στις αστυνομικές κουστωδίες που συνοδεύουν πλέον ακόμη και αποτυχόντες πολιτευτές αλλά πεζές περιπολίες στις γειτονίες. Ας νιώσουν και οι πολιτικοί την ανασφάλεια μέχρι οι πολίτες να νιώσουν ασφάλεια.

Αναζητούμε το νέο ήθος στην πολιτική. Ή μάλλον είμαστε εδώ για να το επιβάλουμε.

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι συνδυασμοί μας σε όλη την Ελλάδα. Νέα πρόσωπα, θα δώσουν τη μάχη για μια διαφορετική πατρίδα. Άνθρωποι που έχουν πετύχει στη ζωή τους, που έχουν αποτελέσματα και μπορούν με αυτά τα διπλώματα της ζωής να σταθούν οδηγοί σε μια καινούργια πορεία της χώρας.

Έχουμε και τους συμμάχους μας που έχουν εμπειρία της πολιτικής και θα δώσουν μαζί μας τη μάχη για την ανανέωση της πολιτικής. Και αυτός είναι ο στόχος μας, ο κοινός μας στόχος: Να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα.

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τους περισσότερους νόμους και ρυθμίσεις στον κόσμο, ένα πολυδαίδαλο νομικό σύστημα το οποίο κανείς δεν γνωρίζει.

Μόνο την τελευταία τριετία ψηφίστηκαν 20 φορολογικοί νόμοι και το 2013 εκδόθηκαν 700 φορολογικές εγκύκλιοι. Με τέτοιο δαίδαλο θα ήταν περίεργο να μην έχουμε το κράτος που έχουμε!

Αυτή η πολυπλόκαμη γραφειοκρατία εξυπηρετεί μόνο τον εαυτό της. Όσο πιο δυσνόητη και στριφνή είναι η νομοθεσία, τόσο περισσότερο ο πολίτης χρειάζεται να απευθυνθεί στους «πολιτευτές». Έτσι ανατροφοδοτείται και διαιωνίζεται η γραφειοκρατία.

Για μας πρέπει να υπάρχει ένα μοναδικό κείμενο για τη φορολογία, ένα μοναδικό κείμενο για τα δάση. Όλες οι προηγούμενες διατάξεις ενσωματώνονται στο τελικό κείμενο που συγκροτείται με ευθύνη της διοίκησης ένα μήνα μετά την ψήφιση ενός νέου νόμου.

Μικρή παρένθεση για ένα τεράστιο θέμα: Μηχανογράφηση παντού και ειδικά στην δικαιοσύνη και τις προμήθειες.

Καταργούνται υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και ειδικοί γραμματείς. Ένας υπουργός και ένας μοναδικός γενικός γραμματέας σε κάθε τομέα.

Παιδεία - Υγεία – Εξαγωγές – Τουρισμός έχουν μόνιμους Γενικούς Γραμματείς, επιλεγμένους ει δυνατόν με οικουμενικά κριτήρια.

Παρεμπιπτόντως η χώρα πάει σε εκλογές σε συνθήκες πανικού χωρίς να διορθώσουμε το Σύνταγμα μας – με την ασυλία των υπουργών δηλαδή απείρακτη- με ένα εκλογικό νόμο έκτρωμα – θα τα αλλάξουμε ποτέ αυτά σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα που πλησιάζετε στην πηγή δεν χρειαζόμαστε τις αλλαγές για τις οποίες έχει παλέψει η αριστερά σε άλλους χρόνους;

Και κάτι ακόμη. Πότε θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ ποιον πρόεδρο θα υποστηρίξει;

Εμείς λέμε πρόεδρος από την πρώτη ψηφοφορία με 180 και όχι με 10 ψήφους όπως μπορεί να βγει από την τρίτη ψηφοφορία. Δε θα συμπράξουμε στον ευτελισμό των θεσμών.

Και πάμε στην οικονομία.

Το ελάχιστο μηνιαίο - 480 ευρώ - είναι προκλητικά χαμηλό. Οι μισθοί στην Ελλάδα θα πρέπει να επιστρέψουν στα προ κρίσεως επίπεδα με αυξήσεις 5% το χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Φορολογική και Τελωνειακή απλοποίηση για τους πολλούς και μεταφορά πόρων στον έλεγχο της μεγάλης φοροδιαφυγής.

Η πάταξη της φοροδιαφυγής να πάψει να είναι το πιο σύντομο ελληνικό ανέκδοτο.

Η φοροδιαφυγή να γίνει πολύ ακριβή και η νομιμότητα ελκυστική.

Συστηματική παρακολούθηση της ροής του χρήματος και των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν με παραστατικά αυτές τις μεταβολές.

Αυτοτελής οργανισμός είσπραξης δημοσίων εσόδων με διοικητή επί θητεία. Οι καταθέσεις των Ελλήνων δεν είναι συμισιακές με τα κόμματα (συνεταιρικές, θα το λέγατε εσείς). Το λέμε λοιπόν προς κάθε κατεύθυνση. Μακριά από το τραπέζι οι συζητήσεις για κούρεμα καταθέσεων, πρόσθετους φόρους.

Αντιθέτως πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια οι έχοντες και κατέχοντες να επιστρέψουν τα λεφτά τους στις ελληνικές Τράπεζες.

Υπάρχουν 15 δις εντός Ελλάδος μαύρα και 80 με 100 δις εκτός Ελλάδας. Να προσφερθεί μια- και μόνο μια- ευκαιρία να τα νομιμοποιήσουν με εφάπαξ καταβολή 7% επί του ποσού και 1% το χρόνο για τα επόμενα δέκα χρόνια. Τα έσοδα να πάνε στην παιδεία, τη δημιουργία πρότυπων σχολείων σε όλες τις υποβαθμισμένες περιοχές και τη χρηματοδότηση των ειδικών σχολείων και στην ενδυνάμωση της προσχολικής παιδείας.

Κόκκινα δάνεια πρώτης κατοικίας. Κανένας δεν χάνει το σπίτι που μένει, αλλά και σε κανέναν δεν χαρίζεται το σπίτι που χρωστάει.

Άμεση επέκταση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ώστε να καλύψει όλες τις οικογένειες που πραγματικά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα πλεονάσματα αρχίζουν να μετράνε αφού πρώτα όλοι έχουν φαγητό – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνουν ασφάλιστρα και μετά δουλεύουν. Δουλεύουν και μετά πληρώνουν αναλογικώς τα ασφάλιστρά τους.

Η νέα γενιά έχει προτεραιότητα.

Η Ελλάδα χάνει λίγο-λίγο τα παιδιά της, την εγκαταλείπουν. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν όλα για τους νέους. Από το εκπαιδευτικό σύστημα, ως την ενίσχυση νέων μικρών επενδύσεων από νέους, στην πληροφορική, στις σύγχρονες δυναμικές καλλιέργειες.

Η Ελλάδα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της με νέο παραγωγικό μοντέλο γιατί τα δανεικά δεν είναι λύση. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει μεγαλύτερο «εθνικό θέμα» από την οικονομική εξάρτηση της πατρίδας. Διότι αυτό περιορίζει τις δυνατότητες χειρισμών σε όλα τα άλλα εθνικά θέματα.

Οι εξαγωγές είναι η πρώτη προτεραιότητα γιατί τα δανεικά θα είναι πάντα δανεικά.

Τουρισμός -Γεωργία -Βιομηχανία.

Να ενισχύσουμε αυτούς που ήδη επενδύουν στην Ελλάδα. Οι 100 θέσεις εργασίας που έχει μια εταιρία μπορεί με κίνητρα να γίνουν άμεσα 150.

Να αξιοποιήσουμε την ελληνική γη. Να έρθουν επενδύσεις. Οι αποφάσεις για τις προτεινόμενες επενδύσεις να παίρνονται άμεσα αν δημιουργούν θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες. Να επιταχύνουμε τις διαδικασίες με σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις αλλά όχι με ατέρμονες δικαστικές αποφάσεις. Εργασία και όχι λόγια και δανεικά.

Αυτές είναι οι προτεραιότητες του Ποταμιού.

Πόσες από αυτές θα γίνουν πράξη, θα εξαρτηθεί από τους πολίτες.

Όλες οι μεγάλες δημοσκοπήσεις – κρυφές και φανερές – δίνουν το Ποτάμι τρίτη δύναμη στη χώρα. Είναι μεγάλη η ευθύνη. Είναι μεγάλη η ευθύνη της τρίτης διερευνητικής εντολής στο Ποτάμι.

Για πρώτη φορά ίσως στην νεώτερη πολιτική ιστορία μας θα κληθεί ένα Κίνημα που δεν κουβαλάει τις αρρώστιες του παλιού κομματικού συστήματος να κάνει μια κυβερνητική πρόταση στον ελληνικό λαό.

Και τότε θα δουν όλοι αυτοί των γκρίζων κομματικών γραφείων ότι η Ελλάδα έχει δυνάμεις. Η Ελλάδα έχει λύσεις. Και αυτές οι λύσεις είναι οι άνθρωποι της. Με το Ποτάμι, για ένα μπορεί να είναι σίγουρη η ελληνική κοινωνία.

Στις θέσεις ευθύνης θα βρεθούν οι ικανοί – οι θαρραλέοι – οι μελετημένοι – οι λογικοί.

Προσπαθούν να φοβίσουν τον κόσμο. Χθες έβλεπα τους παλιούς να ωρύνονται «εμείς ξέρουμε τη δουλειά- εμείς θα κυβερνήσουμε ξανά ότι και να ψηφίσει ο ελληνικός λαός».

Λάθος παιδιά αυτή η χώρα δεν θα σωθεί αν συνεχίσετε να την κυβερνάτε οι ίδιοι και οι ίδιοι αλλάζοντας απλώς στρατόπεδα και ταμπέλες.

Αυτή η χώρα θα κυβερνηθεί από το καινούργιο. Από τους δημιουργούς – από αυτούς που έχουν χτίσει στη ζωή τους.

Δεν έχουν προστάτες – δεν εξυπηρετούν συμφέροντα – αλλά πώς το λέει ο Καζαντζάκης;

«Υπάρχει στον κόσμο ένας μυστικός νόμος, σκληρός κι `απαραβίαστος - κι αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος, ο κόσμος θα ήταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος».

Τι λέει αυτός ο νόμος; Το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει αλλά πάντα στο τέλος νικιέται.

Σας ευχαριστώ